

# Woord van de week

Thema: Borrelen

## Tantaluskwelling

**Een kwelling waarbij het gewenste nabij is, maar onbereikbaar blijft.**

Voorbeeld: De klok staat op 5 seconden voor 5, maar de batterij is leeg: “Ik wil een biertje, wat een tantaluskwelling!”

De naam verwijst naar het verhaal van [Tantalus](#). Het is een [Griekse](#) mythe waarvan verschillende versies bestaan, onder meer de volgende: Tantalus (Τάνταλος), een zoon van [Zeus](#) en de [oceanide Pluto](#), was ooit een favoriet van zijn vader. Hij mocht derhalve meedoen aan banketten van de goden en organiseerde die ook voor hen. Op een dag wilde hij de goden testen; hij doodde zijn eigen zoon, [Pelops](#), met de bedoeling de goden het mensenvlees voor te zetten. De goden aten er niets van, behalve [Demeter](#); zij at een stuk van Pelops' schouder op omdat ze, in haar verdriet om haar gekaapte dochter [Persephone](#), niet goed oplette. Hierna zetten de goden uit alle stukken vlees het lichaam van Pelops weer in elkaar en Demeter verving de door haar verorberde schouder door een stuk [ivoor](#) (in een ander verhaal staat ijzer). Ze wekten Pelops weer tot leven en veroordeelden Tantalus tot een straf in de [onderwereld](#). Tot zijn kin staand in water zou hij eeuwig dorst hebben, want zodra hij probeerde te drinken zakte het water weg en hoewel rijpe vruchten boven zijn hoofd hingen, blies de wind ze weg zodra hij er door honger gekweld een greep naar zou doen.

*Heb jij zin in bier?*

Heb jij een prachtig woord van de week? Mail het naar: [woordvandeweek@nsaweb.nl](mailto:woordvandeweek@nsaweb.nl) of [wvdw@nsaweb.nl](mailto:wvdw@nsaweb.nl) voor als je te lui bent om het helemaal te typen

